

BELEIDSPLAN TIKVAH “CULEMBORG” 2021 – 2022

WIE ZIJN WIJ?

De kerkgenootschap, opgericht in september 2012, is een Pinkstergemeente.

De naam van de gemeente is afgeleid van het Hebreeuwse woord Tikvah, dat “ Hoop “ betekent.

Samen met mijn vrouw en enkele gelovigen uit de stad Culemborg waren wij op 1 september 2012 van start gegaan. De activiteiten van de gemeente worden ondersteund door meerdere oudstenechtparen en vrijwilligers.

Momenteel houden wij onze diensten in het centrum van de stad.

U kunt ons vinden aan de Oude Vismarkt 7 te Culemborg.

U bent van harte welkom

Missie:

De gemeente stelt zich ten doel door het verkondigen van Gods Woord, mensen te brengen tot geloof in Jezus Christus en tot het beleven van gemeenschap met Hem en in Hem met elkaar. Wij willen de verlorenen in deze wereld bereiken met het goede nieuws. We willen ons inzetten om elkaar en onze medemensen te helpen volledig toegewijde volgelingen van Jezus Christus te worden. Daartoe zijn wij bereid onze liefde, onze tijd, ons geld en onze energie in te zetten voor Hem en voor onze medemens.

Visie:

We willen een gastvrije gemeente zijn, waar iedereen zich thuis voelt, een gemeente voor jong en oud, en willen de ontmoeting tussen de generaties stimuleren. Geïnspireerd door Gods Woord en Geest willen wij een gemeente zijn die, binnen een liefdevolle en ontspannen sfeer, mensen aanmoedigt Jezus Christus te kennen en te groeien naar Zijn beeld. We willen hiermee concrete invulling geven aan het grote gebod om God en de mensen lief te hebben (Mattheüs 22:37-40) en de opdracht om het goede nieuws van Jezus bekend te maken (Mattheüs 28:19-20).

Kernwaarden:

De kernwaarden van onze gemeente zijn : Geloof, hoop en liefde

- Het verlossende werk van Jezus Christus staat centraal.

- De Bijbelse boodschap is hoopvol, relevant en praktisch toepasbaar.
- Liefdevolle onderlinge relaties stimuleren